

Verslag excursie plantenwerkgroep Zalkerbos d.d. 10 april 2010

De krant kondigde onze traditionele excursie in het Zalkerbos dit keer als volgt aan: "Zangvogels spotten in het Zalkerbos" Dat was wel een heel eigen interpretatie van de wandeling met de PLANTENwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta.



Om kwart over negen staan Niels met dochter Heleen en ondergetekende dan ook vol spanning te wachten op het pleintje in Zalk. Een vriendelijke dame, met de verrekijker reeds om de nek, komt enthousiast op ons aflopen. Ze heeft een fietstochtje vanuit Hattem achter de rug en komt speciaal voor de zangvogels. Oeps, foutje, sorry !! Gelukkig is Niels allround en belooft ook de vogels mee te nemen in zijn beschouwingen.



Tot onze grote vreugde breidt de groep zich uit tot maar liefst 12 personen. Wij vragen niet meer of men nu voor de planten of de vogels komt, al signaleren we verscheidene verrekijkers. Niels start de wandeling meteen met een interessant verhaal over de bever. Hij zal wel gedacht hebben, laat ik dan de zoogdieren ook maar meenemen in mijn verhaal.

Over de dijk lopen we naar het Zalkerbos. We staan even stil bij het ooievaarsnest, waar de ooievaar net een kikker verorbert en "afschijt" neemt van de kikker van zijn avondmaal.

Het honderden jaren oude hardhout-ooibos ligt er nog lentejong en frisgroen bij. De ratelpopulier aan het begin van het bospad is deze winter door de storm enkele takken verloren, maar blijft een

de leeftijd
diverse
zeer
uit diverse
bos
Aan de
sprietten
witte



De blauwe

mooi te wezen, evenals de bosanemoontjes. Prachtig om met een loepje te bewonderen. Verder ontdekken we moeslook, hop, paarse dovenetel, hondsdrif, speenkruid, slangelook, zandraket, kardinaalsmuts, vogelmuur, klimopereprijs en nog meer wat ik niet genoteerd heb.

Aan een takje hangen 5 galappels gezellig bij elkaar. Een prachtige dikke oranjebruine hommelt kruipt tussen de bloemen weg. Een tjiftjaf roept luid zijn naam.



We nemen het eerste pad rechtsaf, waar we de melancholieke zang van de fitis horen.

Twee buizerds zweven boven het stukje weiland aan de linkerkant, waar het glooiend landschap goed zichtbaar is en de meidoornhaag een veilig toevluchtsoord is voor

menige vogel. Een zanglijster heeft er deze ochtend veel zin in en doet zijn uiterste best. Aan het eind van het pad vinden we aan weerszijden een bed van vingerhelmbloemen. We stappen voorzichtig over het prikkeldraad. Aan beide zijden van het pad staat een bord. Honden opgelet! Op het rechterbord staat vermeld: honden aan de lijn en op het linkerbord: honden niet toegelaten. De meningen over het plaatsen van dit bord waren blijkbaar verdeeld en men is tot dit compromis gekomen. We lopen door het weiland richting Zalkerveer. Het weiland is kortgeleden met mest geïnjecteerd. Jammer voor de flora. De pinksterbloem trekt zich er niets van aan. Nu is dit toch al een redelijk eigengereide plant want ze bloeit niet zelden al met Pasen

Aan de rechterkant is een deel bos kort gekapt. Hier staat een kale eik versiert met de lange lianen van de bosrank. Zeer fotogeniek.

Voor de vogelliefhebbers onder ons, werpen wij nog een blik naar links, richting de IJssel. Opvallend veel scholeksters, enkele nijlganzen, 1 statige canadese gans, meer kunnen we er niet van maken.

We slaan rechtsaf en klimmen over het hek, kruipen onder het prikkeldraad door. Daar bewonderen we een sleedoorn, waarvan de bloemknoppen al bijna wakker zijn.

Het begint kouder te worden en we verhogen het wandeltempo.

Aan het eind van onze wandeling worden we met zijn allen uitgenodigd door een van de deelnemers om haar lammeren te komen bewonderen. Enkele prachtige zwarte lammetjes met 1 wit lammetje in hun midden. Een leuke afsluiter van een interessante wandeling. Bedankt Niels. Op het pleintje voor De Oase nemen we afscheid van het gezelschap en nodigen iedereen uit voor de volgende excursies.



Thuisgekomen sla ik een blad om van mijn spreukenkalender : 10 april Japans spreekwoord
Als je vrolijkheid zoekt, omgeef je dan met vrienden.
Maar als je gelukkig wilt zijn, omgeef je dan met bloemen.

Tekst: Ellen Diender
Foto's: Heleen Strikkers





