

Vogelexcursie Kamperhoek.

Zaterdag 19 oktober gingen we met een groep van 8 personen, Johan Pompert, Wim Kloppers, Reinie en Hans Houkema, Oscar de Pauw, Yvonne Rabe, Jaap Dekker en Henk de Vos op pad naar de Kamper Hoek voor een vogelexcursie die een ochtend zou duren. We vertrokken vanuit Kampen onder matige weersomstandigheden, bewolkt en lichte motregen. Dat zou die ochtend helaas ook niet veranderen.

We zijn eerst naar de Kamper hoek gereden en toen gelopen naar de plek van het nieuwe kijkscherm die enkele dagen daarvoor was geopend.

Over dit kijkscherm lezen we op de website van Flevo Landschap het volgende:

Kijkscherm Kamperhoek geopend

14 oktober 2024

De impuls aan Kamperhoek is op 14 oktober feestelijk afgerond in aanwezigheid van wethouder Lazise Hillebregt van Dronten en Flevo-landschap-directeur Philip Makkink.



Bij de impuls aan de natuur zijn het moeras weer voor jaren veiliggesteld en de graslanden duurzaam vernat. Daarnaast is de oeverwaluwand opnieuw opgebouwd. De wand was te veel begroeid en doorworteld geraakt om de vogels nestholletjes te kunnen laten graven.

Trekvogels

Met de aanleg van een nieuwe kijkbult met groot kijkscherm zijn nu zowel de plas met natte graslanden als het moerasdeel goed te zien voor bezoekers. Zo zijn er bijvoorbeeld vanaf

grofweg januari tot september honderden aalscholvers te vinden. Later dit najaar zullen weer duizenden trekvogels een of meer dagen in de Kamperhoek verblijven op hun tocht.



De impuls aan de Kamperhoek werd mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Vanaf de kijkbult en door het scherm kunnen we een groot gedeelte van de Kamper Hoek overzien maar door de grijze natte weer, vallen de aantallen vogels tegen. Het blijft bij enkele koperwieken, een sijs, grote zilverreigers, buizerd, tafeleenden en kuifeenden. Ook horen we in de rietkraag een cetti's zanger roepen.

We kunnen ook het niet toegankelijke deel van de Kamper Hoek inkijken waar het vogelringstation 'de Glinde' is gelegen dat is opgericht door de bekende kamper vogelaar dhr. Gerrit Frank.

Op de terugweg stoppen we nog op twee plaatsen, eerst bij Ketelhaven waar we enkele grote zaagbekken zien en daarna bij de Roggebotplaat in het Vossemeer. Na deze stopplek waar we grote aantallen Kieviten naast bergeenden, pijlstaarteenden en goudplevieren zien, sloten we de excursie af om daarna weer naar Kampen terug te rijden.

Henk de Vos